

# Het ? boekje

stick



**Een boekje voor ECHTE karateka's!!**

**Intro**

Dit boekje is speciaal gemaakt voor onze leden van FKIB.  
Dus daarom vragen we ook aan onze leden voor wat hulp!  
Zo als je ziet heeft dit boekje nog geen naam dus vragen we  
aan al de leden om een originele en leuke naam te verzinnen!!  
Weet je er één of veel meer?  
Steek dit dan in een envelop en geef deze aan Sensei Geert.

In dit boekje staan al de waardevolle informatie en leuke  
spelletjes.  
Veel plezier!!!

## Grappige afbeeldingen!



Vertaling: ik ken karate en nog 2 andere Japanse woorden



Vertaling: Karate trainer wil werken voor cupcakes



**Belangrijke informatie!!!**



## **Wafelverkoop**

**Zondag 7 oktober 2012** gaan we wafels verkopen!!

Des te meer handen des te sneller dat we aan onze pannenkoeken kunnen gaan smullen...

Dus allemaal samen op stap en verkopen maar!!

De kinderen/ouderen die goed geholpen hebben mogen daarna pannenkoeken komen eten en vertellen wat zij met het geld zouden doen...

Dus allemaal aanwezig van **10u tot 13u op zondag 7 oktober!!!**



## **Trainingsuren oktober**

### **Maandag**

Van 7u tot 8u tot -12 jarige

Van 8u tot 9u vanaf 12 jarige

### **Donderdag**

Van 8u tot 8u30 (Bo training)

Training met Sensei Marius van 8u30 tot 9u30

### **Vrijdag**

Van 7u tot 8u tot -12 jarige

Van 8u tot 9u30 vanaf 12 jarige

## **Wanneer is er geen training?**

Er is geen training in het Allerheiligen verlov!!

## **Interview**

Elke keer doen we een interview met een bekende/leuke karateka, wie is het deze keer?

## ***Sensei Dorien***



### **Wat doe je op school?**

Ik zit op de KHK in Geel op school. En ik volg daar de richting 'ergotherapie'. En dat vind ik heel leuk, vooral omdat ik daar later veel mensen mee kan helpen.

### **Waarom ben je met karate begonnen?**

Ik was 10 jaar en heel jaloers dat mijn broer en vader karate deden en ik wilde dat ook allemaal kunnen. Dus ben ik dan ook maar karate gaan doen.

### **Wat is het leukste moment die je al in de karate hebt meegemaakt?**

Op een groot tornooi op het podium mogen staan. Of op een leuke stage met al mijn karatevrienden.

### **Wat is het minst leuke dat je al hebt meegemaakt?**

Rug die pijn doen, voet, elleboog, ribben eigenlijk alles da pijn deed ☺

### **Wat was één van de grappigste momenten?**

Toen ik jonger was dacht ik dat alleen jongens pijn hadden als je tussen hun benen stampte. Dus ik lachte daar altijd wel een beetje mee. Tot op een gegeven moment op een wedstrijd een meisje mij daar zo hard trapte dat ik niet meer kon bewegen. De lacht op de verpleegkundige hun gezicht toen ik ijs daarvoor kwam vragen zal ik NOOIT vergeten.

### **Wat deed je vroeger het liefste op de training?**

Liefst zoveel mogelijk verschillende dingen, niet constant hetzelfde. En heel veel gekke spelletjes. Toen ik jonger was vond ik kumite het aller-leukste maar nu ik ouder ben vind ik kata veel leuker. Zolang ik me maar amuseer en goed gek kan doen ☺

## **Help!! Sensei ik kan....**

### ...Mijn gordel niet binden



### ...Sensei Marius niet verstaan

<b><i>Nederlands</i></b>	<b><i>Duits</i></b>	<b><i>Hoe uitspreken?</i></b>
Achterwaarts	rückwärts	rikwaarts
Voorwaarts	vorwärts	forwärts
Links	links	links
Rechts	rechts	rechts
Dieper	vertiefen	verdiefen
Krachtiger	mächtig	machtig
Snel	schnell	schnell
Goed	gut	gut
Slecht	schlecht	schlecht

**Heb je nog andere problemen of moeilijkheden?**

**Geef dan deze vraag door in een envelop en wie weet word jou vraag wel volgende keer beantwoord!**

**Sudoku's**

		3		4	2		9	
	9			6		5		
5							1	
		1	7			2	8	5
		8				1		
3	2	9			8	7		
	3							1
		5		9			2	
	8		2	1		6		

8			4		6			7
						4		
	1					6	5	
5		9			3		7	8
					7			
	4	8			2		1	3
	5	2					9	
		1						
3			9		2			5

Copyright 2005 M. Feenstra, Den Haag

Help de karateka aan zijn KIA!!



Strips





En? Hoe lopen de zaken, Donald?

Uitstekend! De batterijen vliegen weg!

DAGO-BATTERIJEN  
LEVENSLANG GEGARANDEERD

H9371



De slogan "levenslang gegarandeerd" spreekt iedereen aan!

Wauw! Levenslange garantie! Daar wacht ik mijn hele leven al op!



Alstublieft! Twintig stuks voor u! Ik begrijp alleen niet hoe u die batterijen levenslang kunt garanderen! Na 'n tijdje zijn ze toch leeg?



Wilt u ook een paar batterijen, meneer?

Nee, ik kom er vier terugbrengen! Na een uurtje is mijn radio al gestopt met spelen!

Laat mij dit maar afhandelen, Donald!



Ik wil vier nieuwe batterijen, want ze zijn LEVENSLANG gegarandeerd!

Ja, maar u zei zelf dat uw radio niet meer speelde!



In dat geval zijn de batterijen zo DOOD als een pier en vervalt de LEVENSLANGE garantie!

?

Ik moet nog veel leren als ik voor Oom Dagobert blijf werken...

uit





## Moppen!!!

*Filiberke: Ik heb vannacht in 't Chinees gedroomd.*

*Jommeke: Zo. Wat was het?*

*Filiberke: Weet ik niet. Ik versta geen Chinees.*

**Goblijn vraagt aan de bediende van een benzinstation:**

**- Hoeveel kost een druppel benzine ?**

**- Niets, antwoordde de man.**

**- Goed, druppel dan maar mijn benzinetank vol.**

**Waarom legt een dom blondje een stuk kaas voor de computer? Voor de muis.**

Jolientje kwam thuis van school en zegt tegen haar papa: "Ik was vandaag het slimste in de klas." "Hoezo dan?" vroeg papa. "De juffrouw vroeg hoeveel poten een papegaai heeft. En ik zei: -Drie juffrouw." "Maar een papegaai heeft toch maar twee poten?" zegt papa verbaasd. "Ja, maar de rest zei vier."